

Τα Νέα 10/01/1998

**Άνοιξαν δρόμους στον αθλητισμό
ΓΙΑ ΘΥΜΗΣΟΥ**

Του ΠΑΝΟΥ ΓΕΡΑΜΑΝΗ

ΑΝ ΟΙ Ελληνίδες αθλήτριες του καιρού μας κατακτούν μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε αρκετές δεκαετίες πίσω και να διαπιστώσουμε ότι μεταξύ 1950-1960 ο γυναικείος αθλητισμός βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα. Ωστόσο όμως, τα ηρωικά κορίτσια αυτής της εποχής αποτέλεσαν τη μαγιά για να μουν οι σωστές βάσεις του γυναικείου αθλητισμού, με τα απίθανα ρεκόρ και τις παγκόσμιες διακρίσεις.

ΟΙ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ: Δύο δροσερά κορίτσια, γεμάτα χαμόγελο, χάρη, ομορφιά και διάθεση. Τότε (1958) που ήταν τα μεγάλα αστέρια του γυναικείου μπάσκετ. Η Ρωρώ Βαρελοπούλου και η Όλγα Ηρωίδου που αγωνίσθηκαν με τα χρώματα του Τρίτωνα ενώ ταυτόχρονα αποτελούσαν τα βασικότερα στελέχη της εθνικής ομάδας μπάσκετ γυναικών. Και οι δύο ξεκίνησαν να παίζουν μπάσκετ το 1954, όταν ήταν μαθήτριες Γυμνασίου, στα 16 τους χρόνια.



ΗΡΩΙΣΜΟΣ: Δεν είναι υπερβολή αν χαρακτηρίζονταν ηρωίδες οι Ελληνίδες αθλήτριες, πριν από 40 χρόνια. Εικόνες σαν κι αυτή ήταν συνηθισμένες εκείνη την εποχή. Το στιγμιότυπο είναι από τα αποδυτήρια του Πανιωνίου, έπειτα από μία προπόνηση. Ντους δεν υπήρχε τότε και οι αθλήτριες πλένουν τα πόδια τους μέσα σε μια παλιά χύτρα. Πρόκειται για τις αδελφές Ιωάννα και Νίκη Κοντώση και την Ταρσή Τριανταφυλλάκη.



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Ένα γκρουπ από τις πιο γνωστές αθλήτριες της δεκαετίας 1955-1965. Από τα αριστερά: Κασιμάτη (άλμα εις ύψος), Κλωνάρη (δρόμοι ταχύτητας ημιαντοχής με εμπόδια), Αστερή (δίσκος) και Βράιλα (σφαίρα).

